

Verhaal van de maand november

Deze maand staat het helemaal in het teken van het verhaal over de komst van de ezelmeiden met veel foto's erbij.

Zoals je hebt kunnen lezen in het Dagboek, zijn Roncette en Lisa in het weekend van 24 en 25 oktober verhuisd naar Epen.

Het verhaal wordt verdeeld in;

- Naar Stal 't Peertje in Assendelft
- Verhuizing naar Epen
- Even wennen
- Goedemorgen Gebalk
- Verder klussen
- Extra foto's

Naar Stal 't Peertje in Assendelft

Zaterdag 24 Oktober 2009. Dit was heel speciaal, ik ging de meiden zelf halen bij Bianca.

Ik ben met de bus en de trein op zaterdag middag vertrokken. Al was het treinen echt heel erg verschrikkelijk lang, en rommelig vanwege het werken aan het spoor.....ik had het er mega graag voor over.

Zaterdag was het met name een hele leuke avond met Bianca samen. De meiden stonden al op stal, dus die lieten we maar lekker met rust.

Wel kon ik stiekem naar ze spieken, op het camera scherm bij Bianca in de woonkamer.

We hebben nog zoveel te kletsen, maar moeten toch echt ons bed op zoeken. Eenmaal in bed, blijven we toch nog een hele tijd kletsen over de grote verhuizing.

Die nacht wordt de klok verzet, en zijn we dus veel te vroeg wakker. Of is het misschien toch de spanning?



Bianca doet Roncette het halster om



Daarna is Lisa aan de beurt

Verhuizing naar Epen



de trailer staat al klaar

Zondag 25 oktober 2009. Zoals ik al in het dagboek heb geschreven, is het inladen van de ezeltjes in de trailer goed gegaan. Lisa die nog nooit in de trailer is geweest, stond er zelfs als eerste in. De dappere Dame. Als we vertrekken vanuit Assendelft, staan de meiden er heel rustig en ontspannen bij. En ook de hele reis naar Epen, blijven ze rustig, en dat geeft ons een heel fijn gevoel.



onderweg even tanken en door het trailer raampje spieken



en ja, de meiden staan op rust

Bianca freet aardig wat kilometertjes weg, om eindelijk Epen binnen te rijden. De schuur is versierd, en het welkomstcomité staat al klaar, een warm en hartelijk welkom voor Roncette, Lisa, Bianca en voor mezelf. Eindelijk zijn we thuis met de meiden!



Roncette komt als 1e uit de trailer



Met een beetje hulp komt Lisa ook

We brengen de ezeltjes aan het halstertouw naar hun box, binnen in de schuur. René heeft een mooie ruime box gemaakt, en er ligt een lekker dik pak stro klaar en hooi. Vandaar uit laten we de meiden zelf hun weg naar buiten zoeken, en al gauw staan ze lekkerbuiten.



Welkom in Epen meiden!



In de versierde box even wennen

Gelukkig is het nog licht, en kunnen zij en wij nog heerlijk genieten. We krijgen natuurlijk nog even een bezoekje van Buu met de jongens, die na 2 jaar ezilverhalen nu wel heel nieuwsgierig waren naar de meiden. Roncette en Lisa worden getrakteerd op een lekker vers worteltje, wat ze smakkend opeten.



even rustig in en uit de stal lopen

Eenmaal donker, moet iedereen even de schuur en wei uit, zodat Bianca en ik samen de meiden rustig in hun stal kunnen zetten. Het duurt niet lang, voordat ze de verleiding voor een handje muesli, niet meer kunnen weerstaan.

Als het duo, lekker rustig binnen staan, en de visite weer naar huis is, gaan we zelf ook een hapje eten. Ik heb een fles kids champagne gekocht (echte vind ik geeneens lekker) en aan Bianca de eer om de kurk er vanaf te halen. We proosten gezellig samen aan tafel op de komst van de ezeltjes.

Even wennen



Quin komt kijken, samen met Stefan en René!

Vooraf de eerste dag is het nog zo onwerkelijk dat Roncette en Lisa nu eindelijk in ons eigen weike lopen. Het lijkt wel of ik het nog droom. Eindelijk is onze stal bewoond, ruikt het naar ezels, en kan ik zoveel als ik wil gaan knuffelen.

Alhoewel ik het idee heb dat de meiden er al vanaf het begin rustig bijstaan, merk ik eigenlijk na een dag of 3 dat ze nog meer contact gaan zoeken. Ook dan zie ik dat ze nog meer ontspannen zijn dan de eerste 3 dagen. Het is harstikke leuk dat ze steeds vaker en sneller naar ons toe komen voor een knuffel, kriebel of borstelbeurt.



Stijn met de meiden

In het begin hadden ze beide ook nog dunnen fledderpoep, maar goed, na zo'n spannende verhuizing naar het Zuiden des land, is het ook goed voor te stellen dat je even van slag bent.

Zelf de buik van Roncetje kun je horen boebelen op afstand. Gelukkig krijgen de dametjes al snel ook gewone gezonde stevige ezelvijgen. Ze eten goed, drinken goed, en poepen goed. Ze zijn heerlijk knuffelbaar, dus wat willen we nog meer.



lekker samen grazen

Goedemorgen Gebalk



Roncette kijkt op, goedemorgen!

Ik vind het geweldig als ik al meteen de ochtenden, hoor dat Roncette begint te snuiven. Al vanaf dag 1 kom ik de ochtend de stal binnen, en dan roep ik; "Goedemorgen meiden!"

Lisa kijkt, en Roncette snuift. Hun oren komen gespitst boven de box uit. Ach wat een heerlijk gezicht. Ik hoor hoe Roncette elke ochtend meer een luider begint te snuiven als ik hun goedemorgen toeroep. En jawel dag 3, komt daar luid en duidelijk een Goedemorgen-balk uit. Ach wat is dat toch heerlijk, alhoewel het behoorlijk kan toeteren in de oren hoor. Maar mooi gebalk in onze stal!

Lisa heb ik nog niet horen balken, maar dat zal zeker ook nog komen. Ik ben ook blij, dat ik van Bianca hoor dat Nuance, de mama van Lisa, nu eindelijk is gestopt met zielig balken aan het hek. Ze heeft toch wel even staan te roepen naar haar dochter Lisa. Nu Lisa er niet meer is, en geen respons geeft, is mama Nuance gelukkig rustig geworden.



Lisa in de stal lekker aan de liksteen

Verder klussen



* René begint alweer met de 2e box*

Ondertussen dat wij zelf en de meiden nog moeten wennen aan elkaar, gaat René weer dapper verder met klussen. Harstikke fijn natuurlijk, maar het zou fijn zijn, als hij een tandje rustiger kon doen.

Voor de opendag wil hij nog zoveel afhebben, en dat komt al snel dichterbij. Hij klust zich rot, en ik organiseer de rest verder rondom de open dag. Ron komt weer met de vrachtwagen om gele zand te brengen, en het klinkerwerk bij de ezeltjes aan te trillen.



Lisa komt even kijken



drooploop meiden wordt afgetrild door Ron

De ezeltjes zijn nieuwsgierig, en helemaal niet bang. Ze komen even kijken, en snuffelen. Totdat de trilplaat wordt aangezet, dan knijpen de meiden er snel tussen uit. En gaan op een afstandje staan kijken wat de heren allemaal gaan doen in hun weike.

Als de klus geklaard is, komen ze snel weer nieuwsgierig kijken.



noodafdak voor de meiden

René heeft tussendoor nog even een noodafdakje voor de meiden gemaakt, omdat de vergunning voor het gewone afdak, vreselijke vertraging heeft opgelopen. Die zou er eigenlijk in de zomervakantie al zijn, maar we hebben nog steeds geen start sein.

De meiden echter zijn niet zoveel eisend, en vinden het allemaal prima!

Het ezelwerk, wordt al steeds meer gewoon; zoals de wei schoonmaken (drollen rapen dus), en de stal uitmesten, de meiden buiten zetten, schoon water geven, vers stro en hooi verstrekken, borstelen, knuffelen, en kusjes geven.

Maar wat kan gewoon, toch zo speciaal en fijn zijn!

Bovendien stelen de meiden al redelijk vaak de show, hier op het hoekje van de splitsing; vele mensen zien we stil staan om naar ze te kijken, en zelfs om foto's te maken van het ezelduo.

Het is nu alleen maar genieten van de meiden.

En we steken nog veel tijd en werk in het voorbereiden van de opendag tevens de opening van onze Mini Ezelstal Leone.

Lees meer bij Activiteiten, onder kopje Open stal dag.

Extra foto's

Ik zou nog veel en veel meer kunnen en willen vertellen over Roncette en Lisa, wat ze doen, hoe het met hun gaat, hoe ze zich gedragen, en nog veeeeeeeeel meer. Maar nu eindig ik dit verhaal van de maand, met nog extra foto's, dan kun je alvast zelf zien, hoe hun eerste weekje is geweest.



lief duo Roncette en Lisa



samen bij de oude drinkbak



makkelijk zo'n paaltje om je billen te schurken



Ik doe het wel even met mijn eigen tanden



Even kijken of er bij Tante Roncette nog wat melk te pikken is



nou die blaadjes zijn ook lekker!



kom laten we samen de kruitwagen omduwen!



Heerlijk zeg zo'n rolplek, hup met de beentjes!