

Thema van de maand Februari 2010



Deze maand gaat het thema helemaal in de carnavals sfeer!

Het thema wordt verdeeld in;

- Limburgs carnavals liedje "Ut ezelke"
- Eerste carnaval voor onze ezels
- Wordt zelf een ezel
- Verkleed je ezel
- Oefenen met aankleden

Limburgs Carnavals liedje "Ut ezelke"

Meezingers in het limburgs dialect, zijn natuurlijk de muziek van de dag met carnaval.

Zelfs over de ezeltjes is een liedje gemaakt.....juist een carnavals-ezelke. Het liedje is te vinden via youtube met als zoekopdracht "ut ezelke". Liedje is van Saskia Theunisz

Voor de liefhebbers staat de tekst hieronder....in het Limburgs. Veul spass.

Ut ezelke

Jao hei mit den vasteloavend.
Goon veer allemaol op sjtap.
Wir zallen us daan amuseren.
En haangen ooren aon den tap.

Wilt geer euch soms auch verkleien.
Daan hub ich un good idee
Verklei dich mer us as un ezelke
En zing mer mit ia-ieeeeeeh

Refrein;

Iaiaiaiaeeeeeeeeeeeeeh oh oh oh
Iaiaieeeeeeeeeeh oh oh oh
Iaiaiaiaeeeeeeeeeeeeeh oh oh oh
Dus laot euch noch mer uns heuren

Tis den ezel zien idee
2x

Veer hubbe a-ia-gezonge.
En dat slaet us naor de kop.
Een eeder ist der vaan bezete-----
Dus luij dan zet um noch eens op.

Refrein

En luij nao de vastelaovend
Daan hauw euch un bietsje in
Mér blief wel denke aon dat ezelke
Um dat dat gaar neet aandere ken

Hub geer soms noch uns feeske
Hool daan wir alles oet de kast.
Eederein zinkt daan wir mit euch mit.
Geer ziet ut kump toch wir vaan pas

Refrein

Eerste Carnaval voor onze ezels



Carnaval is in Limburg natuurlijk HET grote feest.
Het wordt ook vastelaovend genoemd, en men spreekt van de 3 dolle dagen (drei dölle daag) van carnaval.
Alhoewel de meeste echte carnavallisten op vrijdag beginnen en op woensdag pas eindigen met het haringhappen (herring bieten).
En er dus veel langer dan 3 dagen gefeest wordt.

Onze ezelmeiden zijn dit jaar voor het eerst met carnaval in Limburg.
Ze zijn nog niet bekend met de tradities van dit feest.
Ze snappen er niks van dat alles in de kleuren rood geel en groen verandert.
En wat zullen ze raar opkijken van al die bonte stoeten met geschminkte
carnavallisten, die met veel muziek en confetti door de straten trekken.
En hun carnavalskreet zal klinken als IA-LAAF, om alle "dwazen" te begroeten
tijdens deze feestdagen.



Wordt zelf een ezel



compleet ezelpak

Je kunt natuurlijk dit jaar met carnaval zelf als ezel verkleed gaan. Dat kan op verschillende manieren.

1) knutsel masker;

Wil je zelf alleen maar aan de knutsel, dan is dat heel eenvoudig voor elkaar te krijgen.

Kijk eerst of je een broek en een trui hebt in dezelfde kleur. Er zijn namelijk ezels in alle kleuren, bruin, wit, zwart, maar grijs is het meest bekende natuurlijk. Dan is je kleding al in orde, en hoef je alleen maar een masker te knutselen.

Neem papier in dezelfde kleur als je kleding, maar neem 2 tinten.
Neem voor het hoofd en oren de donkerste kleur, en voor de manen en snuit de lichtere kleur.

Teken de contouren op het knutsel papier/karton, en knip het uit.

Je kunt een bord gebruiken als rondje.

Gebruik datzelfde bord, om een hulp lijn te trekken onder de snuit, en eventueel bij de manen kuif. (Zie foto 1)

Deze knip je later natuurlijk weg.

Pas het op je gezicht, om te weten waar de gaten voor je ogen moeten komen.

Die kun je aftekenen met een 1 of 2 euro muntstukje.

Knip of prik de gaten voor de ogen eruit, en plak de manen-kuif en de snuit erop.

Elastiekje aan de zijkanten maken en klaar ben je.



teken het met hulplijntjes op papier



knip alles netjes uit



plak het met lijm aan elkaar en klaar!

- 2) zelf naaien;
Ben je heel handig dan kun je een pak naaien van pluizig stof, dat mooi geheel kleed je af met een ezelm masker, of schmink jezelf als ezel met een mooi licht "melksnuitje".
- 3) kant en klaar pak kopen;
Wil je het helemaal op en top doen, dan kun je een ezelpak kopen. Dan ben je wel een stuk duurder uit, maar er zijn erg mooie pakken verkrijgbaar. Ie jaar van Disney is de bekendste, maar je hebt ook andere ezelpakken in de carnavalswinkels (of online zoeken).

Verkleed je ezel



Mooie toverheks hoor!

Je kunt ook je eigen ezel verkleeden, en samen met je ezel een mooi duo vormen.

Dit kun je naar eigen smaak, kleur en idee invullen natuurlijk. Geef je creatieve bui maar alle ruimte. Ook hier is het mogelijk om met kant en klaar materiaal te werken, en dit pasklaar te maken voor je ezel. Zo heb ik het zelf gedaan met de kerst outfit voor onze meiden.

Met een kleine aanpassing met schaar, naald en draad en de naaimachine wordt iets al snel een ezel pakje.

Je kunt ook als basis een paarden sjabrak, of dekentje gebruiken. Maar let op want je ezel een ander model heeft, en het niet precies zal passen. Met name bij de hals kan het problemen geven. Zorg in ieder geval dat het goed vast zit met behulp van een buikriempje bijvoorbeeld. Dit had ik bij de kerstdekentjes vergeten, en dan schuift het van de rug af of de wind slaat onder het dekentje. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, omdat het dan op de grond gaat hangen, en je ezel erover kan vallen.

Zet eventueel het hoofddeksel vast aan het halster. Klittenbandjes, vetertjes om het vast te strikken zijn makkelijke hulpmiddeltjes.



prinsesje mét kroontje, en een pompoen koppie, met hun indianen vriendjes

Oefenen met aankleden



jong geleerd, is oud gedaan

Neem genoeg tijd, om je ezel te laten wennen aan het dragen van kleding.

Zijn ze al halstermak, dan heb je al een goede start.

Dan zijn ze het gefriemel aan hun hoofd immers al gewend.

Bij het dragen van rugdekentjes, heb ik zelf wat geoefend met de meiden.

Roncette vond het al meteen prima, zij was natuurlijk al het een en ander gewend.

Lisa daarentegen had nog geen rugdeken gedragen.

Dit heb ik met het kerst dekentje geoefend.

Eerst heb ik Lisa laten wennen aan een handdoek op haar rug, gewoon losjes

erop leggen.

Daarna een grote badhanddoek, die groter en zwaarder is.

Hierna ben ik met het dekentje begonnen.

Omdat Lisa nogal schrok in het begin, klapte ik het dekentje dubbel in de lengte. Legde de helft tegen haar zijkant aan, en schoof daarna de rest over haar rug naar de andere kant.

Dit ging erg goed. Oefen met aankleden het liefst elke dag eventjes, als je maar de tijd neemt. De rust die je zelf uitstraalt werkt door op je ezels.

Ik merk dat onze ezels veel toelaten, alles wel goed vinden, zolang ik zelf maar rustig doe. En vooral niet fladder, of zwaai met het dekentje.

De onverwachtse bewegingen vinden ze niet prettig.

En bedenk, ezels zijn makkelijke dieren, die lekker met zich laten tuttelen.

Maar blijft er zelf alert op, of ze het nog wel leuk vinden allemaal.

oefen met geduld,oefening baart kunst!