

Verhaal van de maand mei

"De Grote Verhuisdag Van Fellow"



Eind vorige maand is Fellow na een mooie tijd bij onze ezelstal, verhuisd naar zijn nieuwe gezin. Het was een spannende tijd, voor hem, voor zijn mams Roncette, zijn 'zus' Lisa, en wij zelf natuurlijk ook. Daarom gaat het verhaal van de maand over zijn verhuizing.

Het thema is verdeeld in;

- 👉 de laatste weken bij 'Leone'
- 👉 de grote dag breekt aan
- 👉 alles voorbereiden
- 👉 de reis
- 👉 aankomst op zijn nieuwe plekkie
- 👉 Fellow's eerste week

De laatste weken bij 'Leone'



nog lekker spelen met de emmer

De laatste weken waren spannend en druk voor ons allemaal. De verhuizing werd voorbereid en dat had even wat werk om alles correct te laten verlopen. De laatste weken waren spannend en druk voor ons allemaal. De verhuizing werd voorbereid en dat had even wat werk om alles correct te laten verlopen. De hele maand april werd hiervoor gebruikt. Zo kwam Greet onze dierenarts voor de grote checkup en zijn inenting. Fellow's nieuwe vrouwtje Minka kwam ook die dag. Zo werd Flow gecontroleerd, zijn hartje, zijn longen, zijn bouw, en heel belangrijk zijn teelballetjes. We konden meteen allerlei vragen stellen die er nog lagen over de castratie. De inenting was een peuleschilletje, die had Fellow al gehad voor dat ie het in de gaten had.

De week erna volgde er een check up door de hoefsmid. Robin kapte meteen even de hoefjes en controleerde de stand van de poten, hoeven, en Fellow's tred.

De nieuwe baasjes van Flow kwamen ook, en ze konden zien, hoe erg Fellow kon stuiten, want hij vond het helemaal niet leuk. Daarbij was het moeilijk omdat hij de meiden niet kon zien, en daar werd hij ook al wat onrustig van. Na beide check ups konden de papieren ingevuld worden met bijzonderheden, en was Fellow gezond verklaard voor de verhuizing.

Ook werd de laatste periode nog in zijn klapper bijgewerkt, zodat alles klaar was ter overdracht naar zijn nieuwe gezinnetje.

Fellow kon nog de verjaardagen mee vieren van zijn mams Roncette, die van stijn, en zijn vrouwtje Lilian. Genietend van het goede weer en de zon, was de 1e paasdag zijn laatste hele dag bij ons.



de Dierenarts controleert ook de papieren en paspoort van Flow

de grote dag breekt aan



nog even de 3 snuiten bij elkaar steken

Nou de Grote Verhuisdag was gepland op 2e paasdag. Die dag ging ik de stal in, en Fellow gaf me nog gezellig voor de laatste keer een flink en luid Goede Morgen Gebalk. Zijn geluid vulde de stal, wat raar dat dit de laatste keer zou zijn. Nog voor de laatste keer het gebruikelijke ritueel op de ochtend. Zo kon Fellow nog even een knuffel over het poortje krijgen van Lisa en Roncette. Ze stonden zo prachtig met hun koppies allemaal omhoog bij elkaar, wat een geweldig trio. Natuurlijk wilde ik deze laatste speciale momenten nog vastleggen op de foto, en er zelf nog een keer van genieten. Het blijft raar om afscheid te gaan nemen van de kleine man. Dus lekker even tijd nemen voor een knuffel, en een ontbijtje, daarna nog fijn naar buiten, het zonnetje lachte de dag tegemoet. Ook nog even van de haag knabbelen, ach Flow kreeg de ochtend wel om, zoals altijd.

We wilden natuurlijk graag afstemmen op de aankomst van Fellow's nieuwe ezelmaatje Moon. De vertrektijd was daarom pas op die ochtend bekend. Na een telefoontje wisten we dat we, zodra Stijn thuis kwam, meteen zouden gaan inladen en vertrekken. Zodat de ezeltjes zo snel mogelijk bij elkaar gezet konden worden op hun nieuwe adres.

Alles voorbereiden



Er was nog het een en ander voor te bereiden. Zoals elke dag moest de stal schoon, en natuurlijk deze keer het stalgedeelte van Flow voor het laatste, wel een beetje raar hoor.

Verder was de trailer al blootgesteld aan een was beurt, en moest hij van binnen uitgeveegd en gevuld met stro. Zo zag het er voor Fellow wat bekender uit, en rook het net zoals zijn stalletje naar lekker geurig stro. De klapper van Fellow lag al klaar, om mee te nemen naar zijn nieuwe familie.

Iedereen van het Leone-team had zijn eigen taken, van foto's maken, en thuis op de achtergebleven ezelsmeiden letten, tot in de stal zetten, naar de trailer leiden, het hek sluiten en nog veel meer.

Zo zou volgend ons, het allemaal het snelst, en dus het minst stressvol zijn voor de kleine vent.

De reis



Eerst hebben we Fellow in zijn stal gelokt, en daar kreeg hij zijn halstertje om. Niet wetend dat hij op Grote reis ging, hij vond het allemaal wel goed. Daarna liet hij zich goed leiden tot aan de trailer, waar hij na een fikse duw aan zijn kont, geslaagd en goed instond. Hij werd wel even wat onrustig, maar we hielden het inladen en het vertrekken zo kort mogelijk. Zodat we onnodige stress wilden vermijden.

Nadat Fellow in de trailer stond, begon zijn reis.

Het was een warme dag, en er was een bloesemwandeltocht in Epen, dus overall was het super druk, ook nog vanwege de paasdagen natuurlijk.

Dus we kozen een makkelijke route, met de minste kronkelweggetjes, maar de drukte konden we niet echt vermijden.

We konden rustig onze weg volgen naar plaat van bestemming.

Zodra we even stil moesten staan hoorden we Fellow enorm balken. Niet gek natuurlijk, het was allemaal harstikke vreemd voor hem natuurlijk.

Hij had het super goed gedaan, achteraf bleek dat hij wel even wat diaree had gehad in de trailer, maar voor de rest had hij het goed gedaan.



Aankomst op zijn nieuwe plekkie



Het was geen lange reis, maar toch waren we erg blij dat we aankwamen. Daar stond natuurlijk iedereen al gespannen te wachten op de komst van Fellow.

Zij nieuwe familie, en nog meer mensen die allemaal gespannen afwachtte. Zijn nieuwe vriendinnetje Moon stond al in de hun wei te grazen. Het weer was zonnig, dus het werd een letterlijk en figuurlijk warm welkom.

We liepen in een rij allemaal met Fellow mee, om hem naar zijn nieuwe stal en wei te begeleiden.

Hij was nieuwsgierig en tegelijk ook onrustig.

Maar we konden hem netjes bij Moon zetten.

Daar kon Fellow snel wennen, rondkijken, de schaapjes bewonderen, kennismaken met de hond, en natuurlijk met zijn ezelmaatje. Hij gedroeg zich al een dapper ventje, zo helemaal weg van zijn moeder en grote 'zus', deed hij het super goed! Met een lach en een traan, lieten wij hem op zijn nieuwe plek achter na een goed verlopen verhuizing.



Fellow's eerste week



Al snel tijdens de eerste week, gingen Stijn en Lilian bij hem op visite. Gossie wat deed hij het goed, Fellow liep rond alsof het altijd zo was geweest. Kwam meteen contact zoeken, en had zich enorm in de modder gerold. Ja dat vroeg natuurlijk om een lekkere borstelbeurt. En wie genoot het meest, hij of wij?

Het deed ons goed, hem weer te zien, en om te zien, dat hij zich goed op zijn plek voelde.

Er is regelmatig een goed en fijn contact tussen zijn nieuwe familie en ons. We zijn allemaal blij dat de verhuizing goed is gegaan, en dat Fellow het reuze naar zijn zin heeft.

Hij is en blijft toch ons ventje, en heeft altijd een speciaal plekje in ons hart.