

Verhaal van de maand oktober 2011

'USA Open Stal Dag'



Deze maand kijken we terug op onze Open Stal Dag. Want op 18 september vierden we de komst van Izzy. Lees meer in dit verhaal van de maand.

Het thema is verdeeld in;

- 👉 Voorbereidingen
- 👉 Just for kids
- 👉 Het Goede Ezeldoel
- 👉 Stichting De Ezelshoeve in Baarle Naussau
- 👉 Ezelmensen ontmoeten
- 👉 Afsluiting Open Stal Dag
- 👉 meer foto's

Vorbereidingen



We waren natuurlijk al geruime tijd bezig met alle voorbereidingen van onze USA Open Stal dag.

Het moest een feestelijke dag worden om de komst van onze import merrie uit de VS te vieren.

Het programma werd samen gesteld, en voor de verschillende onderdelen moest er behoorlijk wat

Gedaan worden.

Van inkopen doen, tot t shirtjes verven, informatie foldertjes ophangen in de winkels, en een hele boel knutselen.

Op de site werd natuurlijk steeds de laatste informatie gegeven over het programma, de kids corner en het Goede Ezeldoel.

De week voordat de dag dan eindelijk aanbrak, kon ik in de stal eindelijk beginnen met de inrichting en het opruimen en plaats maken voor de kinderen, het ezelkraampje en de Candy bar.

Just for kids



Dusty Dancing Donkey deed een dansje op muziek *de drukte bij het sjoelbakken*

Er was uiteraard vollop aan de kinderen gedacht, die aan de slag konden in de Kids corner.

De skippybal ezel en de hobbel Iejaar kregen niet zoveel aandacht, maar er werd wel ijverig gekleurd en ezelspelletjes gedaan aan het kinder tafeltje. De meeste gezelligheid voor de kinderen was toch echt wel de KidsKaart. Die werd door heel wat kinderen gekocht, waarmee ze ons Goede Ezeldoel steunden.

Er werd flink gegooid bij het blik gooien, veel gelachen bij de sjoelbak, nauwkeurig gemikt om de knuffelezeltjes in de mandjes te gooien, en ook werd de Kleurplaat 'welkom izzy' kleurrijk ingekleurd.

Ik zag dat de kinderen en ook de volwassenen veel pret hadden bij de spellen, en ondertussen konden ze genieten van popcorn en ranja.

Bovendien maakte ze allemaal, bij inlevering van de volle Kids kaart, ook nog kans op een prijsje.

Het werd Mila, die winnaar is van de Kids kaart. Ze mocht kiezen uit verschillende prijsjes en ze heeft gekozen voor een foto lijstje met beertjes en fruit erom heen 3D. Dat gaat met de post naar haar toe, want ze woont in Wassenaar.



Lisa onze ietwat té vrije puberezel, vind de tas van Dylano's mama wel heeeeeeel interessant!

Naast al die gezelligheid, vond ik het een genot om te zien, dat alle kinderen, groot en klein, lekker met de ezels konden knuffelen, aaien, of alleen maar naar ze kijken.

Het was op sommige momenten zo druk, dat we ouders er op moesten attenderen, om hun kids niet achter de ezels te laten staan.

Het blijven dieren, die geen achteruitkijk spiegel hebben.

Izzy is gelukkig een hele rustige merrie, en ook Roncetje is van het zelfde karakter. Zij zullen ten alle tijden gewoon weglopen als het hun té druk wordt.

Lisa is van een zeer nieuwsgierigere aard, en is het brutaaltje van de familie. En zij is –zoals alle pubers- nog soms wat onvoorspelbaar, té opdringerig misschien maar heeft absoluut geen vals of slecht karakter.

Ze kregen alle drie heel veel kids knuffels in ieder geval, en dat was genieten!



blikgooien was ook favoriet



Dagmar en Mariska grabbelen hopelijk wat leuks



samen een ezekleurplaat maken aan tafel in the kids corner

Het goede Ezel Doel



het was niet alleen een warm Welcome Izzy dagje, ook het Goede Ezeldoel stond centraal

(Dylano bedankt voor de mooie foto's!)

Onze open Stal dag stond niet alleen in het teken, van Izzy's welkom, maar ook in het teken van de Ezelopvang in Baarle Nassau; De ezelshoeve.

Wij waarderen het vele en hartelijke ezel-werk en warme inzet, van de Ezelshoeve enorm.

We weten dat deze Stichting volledig afhankelijk van sponsoring , donaties en geheel draait op de inzet van vrijwilligers.

Daarom kozen wij hun als het Goede Doel.

www.ezelshoeve.nl

We hadden gezorgd, dat er vanalles te koop was, om op die manier deze prachtige inzet voor verwaarloosde, zieke of oude ezels, te steunen.

In de Candy bar en in het kraampje met ezelspulletjes was er voor elk wat wils te koop.

Helaas bleek achteraf, de verkoop niet zo storm te lopen, en de opbrengst voor de Ezelshoeve maar een klein maar vanuit het hart gegeven bedrag opleverde van €34,10

Wij willen daarom op deze plek, iedereen die heeft bijgedragen hieraan, nog eens extra bedanken!

Ondanks dat wij graag mee hadden willen bij elkaar krijgen voor deze geweldige opvangezels en hun verzorgers, is het toch een bedragje waar ze iets moois mee kunnen doen.

Tel 2 zakken ezelmuesli, 2 zakken voederwortelen bij elkaar, en je hebt nog

geld om een baal of 2 á 3 hooi erbij te kopen. Dat geeft een wat leuker beeld, wat wij samen voor de Ezelshoeve hebben kunnen doen. Het geld is inmiddels overgemaakt naar de Ezelshoeve, en zij zijn erg blij met deze gift.

Gedeelte van de mail van Jacqueline van de Ezelshoeve;
Hai Lilian,

*Dat is toch al een mooi bedrag?! Alle kleine beetjes helpen! Het initiatief is alleen al goud waard, joh!
Ik vind het in ieder geval hartstikke tof!*

*Nogmaals hartstikke tof! en Dankjewel!!
Liefs, Jacqueline*

Mochten er nog mensen zijn, die een latere aankoop willen doen voor de Ezelshoeve, of een donatie willen geven. Dan kan dat uiteraard nog steeds, ook kunt u bij ons de folder van de Ezelshoeve krijgen. Ook kun je nog steeds het handgeverfde "leone" t-shirt nog kopen of bestellen bij ons, van elk verkocht shirt gaat er een bijdrage naar de opvangzels.



ezelspulletjes te koop voor het goede doel

Stichting De Ezelshoeve in Baarle Nassau.



Stichting de Ezelshoeve, is opgericht in februari 2005 als Ezelopvang of Ezelasiel.

De doelstelling van deze prachtige stichting is;

1. Het opvangen van verwaarloosde, mishandelde, zieke of toekomst loze ezels uit Nederland en België
2. Het geven van informatie aan geïnteresseerden over het houden van ezels en over de ezel in het algemeen.

De ezels komen bij de Ezelshoeve terecht, via bijvoorbeeld overheidsinstellingen in Nederland en België. Dan spreek je van een inbeslagname.

Verder kan een ezel ook via oplettende, of bezorgde ezelliefhebbers bij de Ezelshoeve terecht komen.

Daar volgt eerst een deskundig onderzoek, waarna een behandeling- en revalidatieplan wordt opgesteld. Dit alles gebeurt onder veterinaire begeleiding.

De Ezelshoeve draait op basis van de inzet van vrijwilligers en stagiaires, daarom zijn donaties zo hard nodig om hun Stichting te kunnen laten voortbestaan.

De mensen die bij de Ezelshoeve werken, doen hun uiterste best om de opgevangen dieren een uitgebreide herstel periode te geven.

Zodat een goede, fijne en met name veilige toekomst weer in beeld komt voor de ezel.

Sommige ezel zullen bij de Stichting blijven wonen, andere ezels kunnen een zonnige toekomst tegemoet gaan bij een nieuw en goed ezeladres, dan praat je over een doorplaatsing.

Je kunt de Stichting steunen

- * door een ezel van hun te adopteren ; Chamor, Norah of Robbe? voor €40,00 per jaar.
- * maar je kunt ook vriend worden van de Stichting voor €25,00 per jaar (hoger mag ook)
- * Verder kun je natuurlijk de Stichting ook enorm helpen, als jij hét goede nieuwe ezelgezin wil en kunt zijn voor een of meerder ezels van hun.

- * nog een aankoop doen bij Mini Ezelstal 'Leone' of een 'leone' t-shirt (of rompertje) kopen /bestellen waarvan wij een bijdrage schenken aan de Stichting
- * je kunt een activiteit bij hun doen, wat ook hun kas een beetje spekt.
- * of doe zelf een actie, waarbij je de Stichting Ezelshoeve als Goede Doel kiest!

Je kunt natuurlijk op hun website heel veel lezen, en zij hebben ook een nieuwsbrief met veel informatie.



Ezelmensen ontmoeten



vele gezellige kletsmomenten

Wat was het geweldig om iedereen in onze mini stal te ontvangen met een kopje koffie/thee/fris met een chocolade (home made) muffin erbij. We wilden uiteraard alle bezoekers trakteren, om de komst van Izzy te vieren.

Wat was het super leuk om zoveel ezel liefhebbers te ontmoeten. Van mensen die we inmiddels al hebben mogen leren kennen, tot totaal

onbekende ezelfans die gezellig kwamen binnenwandelen.

Oud en jong, in stellen, of met hele gezinnen of gezelschappen, vrienden, familie, bekenden, nog onbekende. Wij vonden de belangstelling voor onze stal en onze ezel geweldig.

En wat is het dan leuk om ook weer nieuwe ezelmensen te ontmoeten en te praten over dat prachtige lieve dier.

Het was heerlijk om van anderen hun ezel ervaringen te beluisteren, en het was ook super om te zien hoeveel mensen met een big smile met onze ezels bezig waren.

Kijken, luisteren, vragen stellen, aaien, knuffelen, het werd allemaal gedaan. De gezelligheid wat daarmee in de wei, in de stal, en buiten de stal, kwam, was echt te gek.

We hebben gesproken over kinderen en ezel activiteiten, mogelijkheden voor specifieke wensen, aankoop en fok van ezels, importeren, drachten en bevallingen, het karakter van de ezel, ezels op vakantie, ezelspulletjes, ezelopvang, nou en nog veeeeeeeel meer, het is gewoon té veel om op te noemen.

Jammer dat we in de drukte niet voor iedereen evenveel klets tijd konden vrijmaken.

Maar dat het super gEZELlig was, dat kan ik jullie verzekeren.

Voor diegene die er waren, wij hopen dat jullie een fijne middag hadden en bedankt voor jullie komst en aandacht voor de ezeltjes.

En voor diegene die er helaas niet konden zijn, hopelijk tot een volgende keer tot ziens in onze Mini Ezelstal.

Bedankt iedereen voor jullie bezoek, en de leuke gesprekken. En namens onze meiden Izzy, Roncette en Lisa, bedankt voor alle aandacht en knuffels!



de stal was gezellig gevuld met ezelfans



*ezelmensen klein en groot, gezellig in de stal en het weike *

Afsluiting Open Staldag



Dylano samen met Izzy



Marc en Lisa

Na een hele boel ezelknuffels voor Izzy, Lisa en Roncette, kwam er helaas een einde aan gezellige de Open Staldag. Al onze visite ging weer naar huis. En wij genoten nog met de uitgenodigde familie en vrienden, van echt Amerikaanse hapjes; Texaanse Pizza punten, broodjes hamburger met American Sauce, met salade, en Fried Chicken Wings. Waarna we de winnaars van de Wedstrijden hebben getrokken. Van de Kidskaarten was dat dus Mila, die gewonnen had. Van de Pot met Ezeltjes tellen, was het Hanny die gewonnen had.

Na een Openstal dag, praten we altijd na, over hoe het was, wat er anders zou kunnen en wanneer we weer de volgende zullen plannen. En de volgende Open Stal Dag zal hopelijk weer een Kerst stal Dag worden in December 2011.

Net als de voorgaande 2 kersttijden, is het plan om dat dit jaar weer te herhalen.

Het kan nog mooi voordat de box, waar de kerststal in gemaakt moet worden.....wordt omgetoverd tot kraamstal (dat gebeurt begin maart 2012) Omdat het ezelafdak dit jaar niet realiseerbaar is, wordt de kerststal zoals vorig jaar, binnen gemaakt.

Met dit jaar 3 kerst ezel meiden, en natuurlijk weer Maria, Jozef, Jezus in het kribke, de mooie engel en de kerstman. Die maken we met grote etalage poppen.

In 2012 staat al vast, dat er een Open Kraamstal Dag komt als Open dag. Begin april is Izzy uitgeteld, en eind mei is Roncette uitgeteld. De Kraamstal Dag zal gepland worden, wanneer beide veulens hopelijk gezond en wel ter wereld zijn gebracht. Hopelijk eind Juni 2012.



ezelknuffelen is echt super gezellig! Izzy met Mike

Meer foto's



kleur en ezelspelletjes hoekje voor de kids



lekker Izzy verwennen met knuffels



Marc en Izzy, in a big hug



Lisa wordt helemaal rustig van het kriebelen van Natasja



Marina en Cindy



Dylano met tante en Mama, bij Izzy



Dylano's Tante met Izzy



<http://www.mini-ezeistal-leone.nl/>



Roncetje krijgt ook veel bekijks



Izzy en Lisa gaan eens onder de carport kijken naar de visite

Het stroomdraadje staat niet aan, dat is er enkel en alleen, om de ezels op afstand te houden voor diegene die eerst even willen kijken.

Wie wel meteen wil, kan de wei in om te aaien of te knuffelen.

Bedankt aan de mensen die hun kiekjes instuurden en ik mocht gebruiken op de website!